

Donderdag	20 december	De leerlingen zijn 's middags vrij. 17.00 uur: Kerstmaaltijd 18.00 uur: Muzikale bijdrage Crescendo buiten op het plein. 18.30 uur: Kinderen zingen kerstliedjes met Crescendo.
Vrijdag	21 december	De leerlingen zijn om 12.00 uur vrij. 14.00 uur: Dj's betreden Glazen Huis. 14.30 uur: Start Sponsorloop.
		<i>Zondag 23 december zal meester Jent aanwezig zijn bij de 'bevrijding' van de dj's. (De teamleden hebben een verdeling gemaakt, zodat we bij allerlei activiteiten zijn vertegenwoord.)</i>
Maandag	7 januari 2019	Hopelijk kan iedereen gezond weer van start!
Dinsdag	8 januari 2019	
Woensdag	9 januari 2019	Vanavond is er een bijeenkomst van reüniecommissie, aanvang 19.00 uur.
Donderdag	10 januari 2019	Juf Lisa jarig.
Vrijdag	11 januari 2019	

De kanjerafspraken op onze kanjerschool:



Kanjerafpraak van de maand:

Oktober	We vertrouwen elkaar
November	We helpen elkaar
December	We werken samen
Januari	We hebben plezier
Februari	We doen mee
Maart	We vertrouwen elkaar
April	We helpen elkaar
Mei	We werken samen
Juni	We hebben plezier
Juli	We doen mee

Iedere afspraak geldt vanzelfsprekend het hele jaar door, maar krijgt in de genoemde maand extra aandacht.

Kerst (mededelingen activiteitencommissie)

Houd rekening met het weer bij de buitenactiviteiten van donderdag!

Bericht van de GVO-juf: periode september – december 2018

Zoals elk jaar, aan het einde van de zomervakantie, verlangde ik er naar om weer les te geven. Fijn om de nieuwe kinderen van groep 3 te ontmoeten en om de leerlingen van groep 4 t/m groep 8 weer te zien.

Vrijdagmorgen 7 september ging ik naar school met een tas vol spullen o.a. kleurplaten, een quiz voor de oudere leerlingen en natuurlijk ook een kinderbijbel. De nieuwe GVO mappen en andere benodigdheden lagen al klaar in het “bovenlokaal”.

Dit keer had ik een extra tas meegenomen. Want 40 jaar geleden op Vrijdag 1 september 1978 ben ik als Godsdienstjuf begonnen in Strijen (mijn geboortedorp). Ter ere van dit bijzondere feit had ik voor al mijn leerlingen een traktatie meegenomen met een herinneringskaartje en wat lekkers voor het team.

Tot mijn grote verrassing werd het om ongeveer 11.15 uur een gezellige drukte middenin de school! Alle leerlingen, van de kleuters tot en met groep 8, kwamen bij elkaar voor dit jubileum. Dominee v/d Griend hield een toespraak en er werden o.a. bloemen aangeboden. Namens het team door juf Anneke en namens de werkgroep GVO door Corina. Dat was echt heel mooi.

Na jaren in het Westen van het land te hebben les gegeven, ben ik in maart 1997 in Kloosterhaar begonnen. En nog steeds geef ik met veel vreugde GVO.

Na deze bijzondere start zijn we begonnen met de verhalen uit het 1^e deel van de Bijbel, het Oude Testament. Voor de jongste groep beginnen we met “Adam en Eva”. Toen al beloofde God dat Zijn Zoon Jezus naar de aarde zou komen. Daarom sluiten we in december de lessen ook af met de geboorte van Jezus in Bethlehem.

Maar voor het zover is zijn we meerdere lessen bezig geweest met vormingsonderwijs.

GVO: gebaseerd op de Bijbel. Al eeuwen lang vertellen mensen elkaar de verhalen uit het boek van God. Daarom krijgen de leerlingen in groep 8 (al vanaf het begin dat ik als Godsdienstjuf werkzaam ben) een Bijbel cadeau: het meest verkochte boek ter wereld!

In groep 3 zijn we bezig geweest met o.a. de verhalen over Noach met zijn boot (de ark).

Maar ook over Abram die naar een ander land ging verhuizen en later over de geboorte van de tweeling Ezau & Jakob. Dat sluit mooi aan bij de kerstgeschiedenis.

Met groep 3 en 4 hebben we gezellig een soort muziekinstrument in elkaar geknutseld.

Dat past goed bij het lied van de Godsdienstles: *“Yes, Yes, Yes, we gaan naar Godsdienstles. Want heb je het al gehoord: daar leren we veel over God uit Zijn Woord!”*

Vanaf groep 4 hebben we ook dit jaar aandacht besteed aan de Kinderboekenweek. Het thema “vriendschap” past goed bij verschillende Bijbelverhalen. Rekening houdend met de lesstof die met name bij de oudere leerlingen reeds behandeld was, stond nu de vriendschap tussen kroonprins Jonathan en David de herdersjongen centraal. Eigenlijk heel bijzonder: Jonathan de zoon van koning Saul zou niet zijn vader opvolgen als koning, maar David zou koning worden en vanuit zijn paleis in Jeruzalem over Israël gaan regeren. En toch, was en bleef Jonathan de beste vriend van David! Met elkaar hebben we o.a. nagedacht over de gevoelens van Jonathan. Maar ook over het vertrouwen van Jonathan en David op God.

Andere verhalen uit het Oude Testament gingen o.a. over Jozef, die als slaaf verkocht werd naar Egypte en daar zelfs onderkoning werd. Als verwerking mochten de leerlingen in groepjes een bordspel doen over het leven van Jozef.

Iedereen die min of meer regelmatig geld mee geeft voor het goede doel: *heel hartelijk bedankt!* Op 22 november is Marieke, de dochter van mijn vriendin, weer op het vliegtuig gestapt naar Malawi om daar tot eind januari 2019 vrijwilligerswerk te doen. Namens de leerlingen heb ik Marieke een gift van 25 Euro meegegeven. De rest van het geld sparen we tot het einde van het schooljaar om weer een kleuterklas te kunnen sponsoren. Tot zover dit verslag: als er vragen en/of opmerkingen zijn, dan hoor ik dat graag. Tenslotte wens ik jullie allemaal fijne dagen toe en Gods zegen voor het nieuwe jaar.

Hartelijke groeten van Ria Berkhoff-Wust.

Bericht van de HVO-juf



In het nieuwe schooljaar heb je vaak een combinatieklas of kinderen die nog nooit hvo hebben gehad. Het onderwerp was dan ook kennismaken. Niet alleen met elkaar, maar ook met het vak **hvo**.

Hvo is zeggen wat je denkt wilt en voelt, maar ook luisteren naar wat de ander bedoelt.

We hebben de regels 'luisteren naar elkaar', 'Elkaar serieus nemen' en 'vinger opsteken' besproken en het belang ervan verwoord.

**Jij en ik, wij zijn vrij.
Samen zorgen we ervoor dat vrijheid blijft,**

voor iedereen.



We hebben samen ontdekt waarom wij de posters met de kernwaarden vrijheid, gelijkheid, verbondenheid, redelijkheid en natuurlijkheid zo belangrijk vinden. Links van deze bladzijde is de betekenis van de posters te zien. Na iedere les bespraken we met elkaar aan welke posters wij het meeste hebben gewerkt. De kinderen moeten dan ook goed kunnen beargumenteren waarom ze voor die poster hebben gekozen. Zo worden ze bewust van waar hvo voor staat.

Jij en ik, wij zijn gelijk, maar niet hetzelfde.

Samen leven is dat begrijpen

en elkaar respecteren.



In de bovenbouw was het tweede onderwerp rijk-arm. Vragen die o.a. werden gesteld.. 'waar denk je aan bij arm en rijk?'. 'Vind je jezelf rijk? Wanneer ben jij rijk/arm? Vind je Nederland een rijk land? De kinderen mochten elkaar interviewen over dit onderwerp. We hebben gekeken naar een aflevering van steenrijk, straatarm. Daarna over dit programma nagepraat. Een rijk gezin, een vader en een zoon gingen een week ruilen van huis met een arm gezin bestaande uit 6 kinderen. De vader had door gezondheidproblemen geen baan meer en moest rondkomen van weinig geld. Een leerling zei: "Dat gezin is ook rijk, maar dan op een andere manier". Hij bedoelde dat de man lieve kinderen had. In de onderbouw was het onderwerp gevoelens. Welke gevoelens kun je hebben en kun je dit ook sturen? En benoemen? Wanneer ben je boos, verdrietig, blij?

Jij en ik, wij horen erbij.

Samen leven is jezelf kunnen zijn

en om anderen denken.



We hebben een discussiespel 'Het Lagerhuis' gedaan en over verschillende stellingen gediscussieerd. Er wordt een gespreksleider gekozen en er zijn twee rijen met stoelen waar kinderen opzitten die mogen discussiëren over bepaalde stellingen. Hierbij wordt door een jury opgelet of er niet voor hun beurt wordt gepraat, niet een antwoord gegeven wordt die niet onderbouwd is en of er goed wordt geluisterd naar elkaar.

Ter afsluiting van dit onderwerp mochten ze een woordzoeker maken en op een tekenblad schrijven en tekenen waar we het de afgelopen lessen over gehad hebben

Jij en ik, wij kunnen denken.

Jij het ene, ik het andere.

Zo komen we er samen uit.



Tijdens de periode van Sinterklaas hebben de kinderen het pepernotenspel gedaan, waar geleerd werd duidelijke afspraken te maken wel of niet te delen en op de proef worden gesteld of je tegen je verlies kunt. En hoe sommige kinderen het geheim van Sint ontdekt hebben

De laatste weken voor de kerstvakantie gaan we een knutselopdracht doen en een wensboom invullen. Ter afsluiting van het jaar doen we het weerwolvenspel.

Jij en ik, wij horen bij de natuur.

Samen zorgen wij ervoor,

net als de natuur voor ons.

Op naar de volgende hvolessen in het nieuwe jaar!
Ik wens u allen fijne feestdagen en een voorspoedig 2019,

Vriendelijke groet, Gwendy Veldhuis

Glazen cafe

Cafe 'de Kleinhaar' Kloosterhaar 2018

Vrijdag

14.00 Dj's betreden glazen huis

14.30 Sponsorloop

17.00 Requestavond

Zaterdag

11.00 Bakleverworst verkoop

Tot 17.00 Zendtijd te koop!

17.00 Rad van avontuur

20.30 Hollandse avond (Tom Linders)

Zondag

14.00 - 16.00 Kinderdisco (café open 16.30)

19.00 Veiling aansluitend mysteryguest

22.00 Dj's verlaten glazen huis

23.00 Bekendmaking totaalbedrag

21, 22 en 23 december

Te beluisteren via:

FM 88.4

Café · Restaurant · Snackbar · Slijterij

"De Kleinhaar"



Dorpsstraat 32 · Kloosterhaar
Tel. 0523-241303



Attentie: De sponsorloop wordt dus om 14.30 uur gestart. De dj's hebben hebben dan de eerste 30 minuten opsluiting achter de rug.

Het team sponsort juf Tirza en meester Alle!

OBS CANTECLEER
Kloosterhaar





Wij wensen u fijne feestdagen en
alle goeds voor het nieuwe jaar.

Team
Medezeggenschapsraad
Activiteitencommissie

OBS Canteleer